

Ulpia Noviomagus Batavorum **Nijmegen, de stad der Bataven**

Woeste blauwe ogen, rood blond haar opgebonden in een knot, gehuld in dierenvelen. De Bataven zijn een woest volk. De Romeinen beschouwden ze als dappere soldaten en uitstekende ruiters. Volgens de Romeinse geschiedschrijver Tacitus konden Bataven zó goed zwemmen, dat zij zonder hun paarden en wapens te verliezen in gesloten eenheden de Rijn konden oversteken.

De Bataven vestigden zich op Romeins grondgebied (tussen de Maas en de Rijn), ergens tussen 50 en 20 voor Christus. Hun onderlinge betrekkingen werden vastgelegd in een verdrag. Zo hoefden de Bataven geen belastingen te betalen, maar wel troepen leveren voor het Romeinse leger.

Tussen 10 voor Chr. en het begin van de jaartelling stichtten de Romeinen in de nabijheid van de legerplaats op het Kops Plateau, in het oosten van Nijmegen, een nieuwe hoofdplaats voor de Bataven. Het is daarmee de oudste stedelijke nederzetting van Nederland. Er zijn nog geen aanwijzingen dat er veel Bataven in Oppidum Batavorum woonden. Zelfs de belangrijkste Bataven lijken in die tijd bij voorkeur op het platteland gewoond te hebben.

Ondanks de goede relaties en het onderlinge verbond kwam het in de jaren 69-70 toch tot een gewapend conflict tussen de Romeinen en Bataven. Julius Civilis voerde de Bataven aan en veel buurvolken sloten zich bij hen aan. De Romeinen moesten enorm veel legionairs inzetten om de rebellie te onderdrukken.

